

Jeg vil være Karoline

Af Karoline Andersen, 9. klasse - 2015

Åh, jeg skulle have været Karoline
Pludselig kan jeg se det -
Jeg skulle have været Karoline
Karoline, hende den lyshårede blondine
everybodys good old friend
Jeg ville have det største smil bredt ud over mine læber
eller være den perfekte, pæne, pålidelige pige

Jeg vil snakke og hygge med familien
Jeg vil fortælle dem om nyt fra hverdagens hændelser
(fra folkeskolen
og fra den ellers travle hverdag)
Jeg vil hjælpe dem alle med deres problemer
Jeg være medfølelse
og vil vide hvor og hvornår jeg skulle træde i karakter

Jeg vil stå op fra den dejlige dyne hver morgen
og være den syngende sangfugl
som hopper og danser
og være fri
Jeg vil nynne med den morgenkørende radio
som var det den perfekte dosis livsglæde

Men når dagen er omme
vil den rare og rolige Karoline
være et rasende og rubinrødt rædsel.
Jeg vil vide exactly hvem det næste offer bliver
Jeg vil kende til alles svage punkt
og vil til hver en tid bore mig ind i deres selvtillid
Jeg vil råbe og skringe
Jeg vil behandle alle med vrede og skyld
Og en gang imellem vil jeg sidde i min iskolde indelukkede boble
mens jeg tæller de tunge tåre
Jeg vil være two in one
Jeg vil ikke vide hvor og hvornår Karoline er Karoline
eller hvornår det rubinrøde rædsel -
bryder ud.

Måske en dag vil jeg smile igen
og indrømme at det var for farligt
at det var en streng tid
men at det jo nok alligevel gik
så længe man ikke mistede humøret.

Men en gang imellem vil jeg mangle rædslet
min gamle "ven"
Den der altid var der -
Selv i de svære tider
Den der forstod mig
Den der "hjalp" mig
Den der trøstede mig

Men hvis jeg ikke har gjort tingene godt nok
Ville den skælde ud
Ville den presse mig
Ville den gnave i mine tanker -
Den der var min ven
Den som nu har forrådt og straffet mig

Men jeg vil på en frisk start
kæmpe mig op til en ny,
glad
og stærk blond Karoline.

Åh, jeg kan næsten ikke vente!
Jeg VIL være Karoline!
- Hun kommer!